

Normer for medborgerskab

Disse normer for medborgerskab blev vedtaget på en konference i Ridehuset i Århus den 17. oktober 2004.

På konferencen deltog
Brabrand Bokseklub,
GLO (Gymnasieelevernes Landsorganisation),
en gruppe unge anarkister,
SWOD (Somali Women Organisation in Denmark) og
Foreningen for moské og islamisk kulturcenter i Århus

Normer for mellemmenneskelig adfærd i vort samfund.

Et fuldgyldigt medborgerskab er en forudsætning for at Danmark også på længere sigt vil være et harmonisk samfund. Men hvad er normerne for menneskelig adfærd i et sådant samfund, hvor alle sikres et fuldgyldigt medborgerskab?

Vi anerkender, at vi lever i et komplekst socialt system, hvor vi alle må indordne os under demokratiet. Men vi anerkender plads til subkulturer og subnormer, som skal have lov til at være der og udvikle sig.

Demokratisk opførsel

Det er en moralsk forpligtigelse at tage stilling til samfundet og til at fortælle sine holdninger til andre. Det er ligeledes en moralsk forpligtigelse at lytte til andres holdninger

Vi må anerkende en ligeret mellem mennesker.

Vi må alle respektere hinanden. Respekten forudsætter at dialogen ikke indskrænker den enkeltes råderum og frihed til at vælge.

Dialogen mellem de forskellige kulturer skal fremmes.

De bedste løsninger findes af de mennesker, problemerne vedrører.

Alle skal have lige mulighed for at ytre sig

Deltagelse

Deltagelse handler om at sikre at den enkelte borger får indflydelse på sin egen hverdag.

Vi må sikre involvering og reel indflydelse, når der arrangeres en fest, et arrangement, et samfund.

Vi må anerkende minoritetsborgeres ret til at få ordet, til at tale i forsamlinger og blive lyttet til.

Vi må tage ansvar for vores egne valg, handlinger og værdier.

Vi anerkender vigtigheden af at kunne tale det danske sprog.

Vi må arbejde hen imod en lige repræsentation og reel ligestilling blandt andet ved at iværksætte positive foranstaltninger.

Solidaritet

Vi opfordrer til solidaritet.

Forholdet til kulturer der er anderledes end ens egen

Vi er ikke truet af andre kulturer. Vi ser ikke vores egen kultur som truet.

Vi må respektere andre kulturer. Vi må respektere hinanden på trods af kulturforskelle. Vi må lytte og prøve at forstå.

Kultur skal ikke bruges som en undskyldning for mangel på gensidig forståelse.

Vi må respektere hinandens kultur, og vi må have ret til at udvikle vores kulturelle ressourcer i det samfund vi deltager i.

Selvforsørgelse

Vi må have lige ret til at arbejde. Arbejde er vigtigt for at lære hinanden at kende.

Vi må have ret til at lade være med at udføre lønarbejde. (SWOD er uenige i denne rettighed og ønsker i stedet følgende formulering: Alle bør arbejde så meget som de kan for at forsørge sig selv)

Arbejde kan skabe identitet, mening og selvforsørgelse.

Alle skal have mulighed for at arbejde.

Respekt for individet og forskelligheden

Vi må se hinanden som enkeltindivider. Vi vil ikke bruge ordet "de fremmede". Ordet sender det signal at "de" ikke hører til, at "de" ikke er med.

Ordene: "De fremmede" får minoritetspersoner til at føle manglende ansvar for samfundet.

Etniske danskere er en differentieret gruppe, og kan ikke ses som en homogen masse. Alle skal ses som individer. Dette gælder også minoritetsgrupper, der heller ikke kan betragtes som en homogen gruppe.

Vi må have respekt for det enkelte individ og se det som unikt og som en ressource. Et individ skal føle sig værdsat for at kunne yde sit bedste.

Vi må ses forskelligheden som en nødvendighed og en styrke. Der skal være plads til os alle og plads til forskellighed/mangfoldighed.

Vi må anerkende retten til og nødvendigheden af forskellighed.
Ingen diskrimination på grund af hudfarve, race, køn, politisk overbevisning, seksuel orientering religion, klasse og udseende. (SWOD mener at homosexualitet er unaturligt og uacceptabelt, men tilslutter sig det øvrige indhold af denne sætning.)

Vi må se på vores medmennesker som en menneskelig ressource for samfundet og ikke som et problem.

Vi anerkender, at Danmark er et multikulturelt samfund med plads til forskellighed

Integration og ligestilling

Vi må se integration som en tovejs proces.
Integration forudsætter gensidig respekt og interesse for hinanden som mennesker.
Dette indebærer ikke at man skal overtage hinandens værdier, men man må forstå hinandens værdier som et udgangspunkt. Integration forudsætter en forståelse for samfundet og dets mekanismer.

Vi må tage initiativer og ansvar i fællesskabet. Vi må gøre det via uddannelse, arbejde og deltagelse i foreningsliv, forskellige kulturelle og sociale aktiviteter i samfundet.

Vi ser ligestilling, hvor der er lige adgang til ressourcer og lige ret til at være en del af samfundet som en forudsætning for integration.

Vi må have lige ret til registreret partnerskab.

Vi anerkender vigtigheden af fælles aktiviteter. Vi ser for eksempel en sammenhæng mellem sport og integration. Det, der tæller, er ikke at man er udlænding, men at man er sportsudøver.

Tro og religion

Vi anerkender at religion kan være afgørende for en persons identitet.

Vi må have vores tro og have respekt for andres tro.

Vi må anerkende retten til at følge en overbevisning – så længe denne overbevisning ikke undertrykker andres ret til samme.

Vi vil medvirke til at der ikke opstår misforståede konflikter mellem forskellige religioner.

Stat og kirke skal være adskilt.

Religion er en privat sag.

Vi anerkender retten til religionsudøvelse og steder at udøve religionen, så som kirker, moskeer, templer.

Uddannelse

Vi anerkender vigtigheden af uddannelse og almen dannelse.

Vi anerkender vigtigheden af undervisning i religionsforskelle. Derved kan vi skabe forudsætninger for forståelse mellem religioner.

Børn med forskellig baggrund, social såvel som kulturel og etnisk skal have mulighed for at gå i skole sammen.

Lektiehjælp bør være et tilbud til alle.

Konferencen blev arrangeret af Morten Goll i samarbejde med Mellemløst Samvirke som en del af Minority Report · Aarhus Festival of Contemporary Art 2004 .

Vi takker de mange frivillige som gjorde et stort arbejde for at gøre konferencen mulig:

Anne Skole Overgaard (Kunststuderende)
Asger Mortensen (studerende ved AU)
Charlotte Gregersen (MS),
Kresten Skovsted Buch (MS),
Louise Obel (studerende ved AU)
Rasmus Lybæk (studerende ved AU)

Der skal også rettes en varm tak til Peter Sloth og Pia Justesen der optrådte som dirigent og referent på konferencen.

Endelig rettes en særlig tak til de deltagende foreninger som alle frivilligt og vederlagsfrit påtog sig den store opgave at forberede, diskutere og vedtage nærværende dokument